

---

# Paspoort

---

TEKST: HANS MIK

Het zijn maar een paar kleine woorden, die me in onzekere of spannende tijden houvast geven, maar ze representeren de gehele instelling van mijn vader.

Ik weet nog goed dat iedere vakantie de zorg was of de koffer wel goed gepakt was, alle benodigde kleren erin zaten en er echt niets vergeten was. Youp van 't Hek heeft ooit een mooie [conference](#) gemaakt over de spanningen die er zo vlak voor een vakantie kunnen ontstaan. Het was op zulke momenten dat mijn vader zei: 'Als je je paspoort, portemonnee en je tandenborstel mee hebt, dan komt het altijd goed.' Die zin zit sowieso altijd in mijn hoofd als ik op vakantie ga, maar heeft voor mij een diepere, meervoudige betekenis: 'hou focus op dat wat het belangrijkste is' en 'het komt altijd goed'. Dit stelt me in staat om uitstekend te relateren.

In deze situatie vind ik steun in deze levensinstelling. Ik heb geluk, want mijn vrouw, kinderen en ik zijn allemaal gezond. Ik zie mijn kinderen extra veel. Er is een stabiele inkomstenstroom vanuit mijn vrouw. Het is heerlijk weer, waardoor we lekker veel in de tuin kunnen spelen. Het is goed en het komt goed.



**‘Als je je paspoort, portemonnee en je tandenborstel mee hebt, dan komt het altijd goed.’**

Gisteren belde ik mijn oma, die met haar 96 jaar nu geen bezoek mag ontvangen in het verzorgingstehuis waar ze woont. Toen ik vroeg of ze het nog een beetje volhoudt, zei ze:

‘Ach jongen, ik heb geluk, want ik mag hier af en toe nog naar buiten om een wandelingetje te maken.’ Mijn vader heeft het niet van een vreemde. 🌿