
WEES NOOIT BANG

Voor de diepe krochten van je ziel
De duisternis, de depressie
Je weet niet wat er verborgen ligt
Een vorm die je nooit kunt bedenken
Laat je vallen
Huil, schreeuw, wanhoop
Licht flakkert op
Een zachte purperen stroom kringelt op
Vastpakken geeft geen zin
Ruik, adem in
Laat het zacht langs je hart strijken
Waardoor het zich langzaam opent
Voor nog meer magie

MARIEKE VAN TELLINGEN
