

## Op avontuur, wetend dat het nest gebouwd is

Die man kan toveren! Met open ogen keek ik naar onze grondlegger, Wibe Veenbaas, toen ik hem voor de eerste keer aan het werk zag, zo'n twintig jaar geleden. Dat was pure begeestering. Ik kom uit een nest waar veel gebeurde, tegelijk ontbrak het aan een taal om daarover uit te wisselen. En dat was precies wat ik Wibe zag doen.

Vijf jaar geleden droeg Wibe het leiderschap aan me over. Nu zit ik weer bij Wibe in de klas; hij geeft de opleiding *De relatie als spiegel* door aan mij en Wietske Jansen Schoonhoven. Ik loop mee in zijn laatste opleidingsronde. Het gevoel van magie is minder geworden, maar toveren zie ik Wibe nog steeds doen. En opnieuw vind ik het superinspirerend. Dat ik vol van hem mag aannemen, dat is een groot cadeau. Ik hoef alleen maar stil te zijn in een hoekje. Om te kijken, te luisteren, te voelen.

Inmiddels ben ik zelf ook goed geworden in het geven van taal aan ervaringen. Ik kan mensen als het ware goed samenvatten en word daar heel blij van – dat is voor mij begeesterend.

Hoe ik geïnspireerd word, vanuit mijn geschiedenis, laat zich terugzien in Phoenix. 'Ik krijg al heimwee bij het tuinhekje', is een uitspraak van Wibe. Het enige dat ik mij bij het tuinhekje afvraag, is: gaan we linksaf of rechtsaf? Dat klopt ook bij waar Phoenix als instituut is. Waar Wibe het nest heeft gebouwd, ligt er voor mij een andere uitdaging. Met heel mijn hart sta ik in de traditie van Phoenix en tegelijk is het nodig om te vernieuwen; verschillende trainers naderen het einde van hun loopbaan. En de tijdgeest verandert. Deze week had ik een gesprek met een jonge vrouw die boos was om het feit dat ze bij ons op de wachtlijst komt, puur omdat ze een vrouw is. Er ontstond een interessante ontmoeting die we samen tot een goed eind brachten. Een nieuwe gast in de herberg, die anders op de deur klopt, dingen ter discussie stelt en zo de boel opschudt. Dat is niet altijd makkelijk, maar wél inspirerend.

Gelukkig houd ik van avontuur. Ik vind het tof om te onderzoeken hoe we andere media kunnen inzetten. De ochtendsessies waren een groot succes. Kunnen we dat niet meer doen? Niet als vervanging van een training, maar op een manier die recht doet aan het medium. We zijn begonnen met podcasts. We denken na over een film. En hoe gaaf zou het zijn om een eigen game te maken: de tocht van de man, met allerlei raadsels en opdrachten. Ergens instappen, niet goed weten waarin je terecht komt en voor die dwalingen woorden vinden: misschien levert mij dat nog wel de meeste inspiratie op. 🐾