

## GEBROKEN SPIEGELBEELD ALS KANS

Scherven aan de muur  
Springen op me af  
Vanuit de sponning die ooit  
van mijn spiegel was

Scherven glas  
Suizen door de lucht  
Angst ruikt sterk  
Door alle keurig heen

Goede bedoelingen  
En  
Hulp aan vreemden  
Veranderende economische  
Ecologische  
Maatschappelijke systemen

De enkeling die opstaat  
Een enkel gevangen scherf  
Voorbeeld van anders

En verder?

Scherven raken doel in  
Verzwakte zenuwen  
In  
Hypnose van de massa  
Omdat  
Niemand weet hoe  
Hij zelf meer heet  
Zwalkend tussen bang en verdoofd

Oorlog  
Dreiging  
Uitputting  
Van aarde en de mens  
Generatie na generatie  
Na generatie  
En...

Ik kijk naar de hand van de enkeling  
Een scherf  
Hij laat het zien

'Vang' zegt hij  
Al is het er maar één

En nu begrijp ik  
Nu begrijp ik  
Dat ons werk gaat over spiegelbeeld

Zolang wij werken aan het vangen van onze eigen scherven  
Vangen anderen hun scherven  
Al is het er maar één

Ik ga naast de enkeling staan en kijk  
naar mijn eigen scherven  
Ik vang er één

Ik laat mijn hand zien aan een voorbijganger  
En zeg hiermee  
Vang je eigen scherven  
Want samen zijn we twee

Scherven aan de muur  
Gebroken spiegelglas in losse sponning  
Stille tranen  
Leiden altijd naar  
het Hart  
Van Transformatie

Ik buig mijn hoofd en kijk in het kleine stukje glas  
Reis via transparante tranen langs de randen van de tijd  
Langs generaties en culturen  
Langs oorlogen en epidemieën  
Zomaar  
Helemaal  
Terug naar waar één kleine lichtstraal  
de aarde raakte

Was het een engel of een knal?  
Ik glimlach en herinner  
In het spiegelbeeld van de scherf  
Huist voor God de kans

Vang en heb lief  
Kijk en transformeer  
Ben thuis in je hart  
In het hart der dingen  
Is alles één

Zo binnen zo buiten

STEFANIE HOFMEESTER