



## Phoenix Opleidingen

Raiffeisenlaan 26 A  
3571 TE Utrecht  
Tel 030 - 271 13 83  
Fax 030 - 272 25 47

Nieuwegracht 16  
3512 LR Utrecht  
Tel 030 - 238 05 47  
Fax 030 - 238 07 07

[www.phoenixopleidingen.nl](http://www.phoenixopleidingen.nl)  
[vuurvogel@phoenixopleidingen.nl](mailto:vuurvogel@phoenixopleidingen.nl)

## Eindredactie

Manon Miessen

## Redactie

Wietske Jansen Schoonhoven  
Sandra van der Maarel  
Marco de Witte  
Stefan Woudenberg

## Vormgeving

Hemels van der Hart

## Cover

Béjart Ballet gefotografeerd  
door Philippe Pache.  
[www.philippepache.com](http://www.philippepache.com)



Phoenixopleidingen



@PhoenixOpl



Phoenix-Opleidingen

---

# Relaties

In de spiegel van de ander ontmoeten we onszelf. In de ogen van onze ouders vinden we houvast - of gebrek daaraan - om op te groeien, in de ogen van onze vrienden de zin om de wereld te ontdekken en in de ogen van onze geliefden de roep om te worden wie we ten diepste zijn. Wij mensen hebben mensen nodig, hoezeer we ook kunnen worstelen met elkaar. In die worsteling hervinden we onszelf en leren we ons te verhouden tot de schrik en de schaamte van ooit. Zien we de liefde waar we eerder blind voor waren en vinden we de wegen om ons gemis thuis te brengen.

Mensen die met mensen werken, komen dit principe van spiegel zijn en gespiegeld worden voortdurend tegen. In het werken met relaties wordt deze dynamiek nog gelaagder. Niet voor niets zegt Wibe Veenbaas in het artikel over de opleiding Relatietherapie: 'Er is geen opleiding binnen Phoenix waarin je steeds zo naar jezelf terug moet keren.' Velen van jullie herkennen dit thema. Deze Vuurvogel is dan ook dikker dan ooit.

Afgelopen mei mocht Phoenix meewerken aan een bijzonder project op het Ereveld Loenen, waar de verhalen van de oorlogsslachtoffers die op het ereveld begraven liggen, tot leven werden gewekt door leeftijdgenoten die achter de graven de plek innamen van de slachtoffers. Een indrukwekkende dag, waarvan Marco de Witte verderop in dit nummer verslag doet. Een dag waarop we weer eens konden voelen hoeveel impact de oorlogen van ooit nog steeds hebben op ons leven van nu. Hoe vaak speelt de oorlog niet een rol in de opstellingen en verhalen die we in het werken met mensen tegenkomen? We besloten dat dit het thema van de volgende Vuurvogel zou worden: Oorlog en vrede en de vreemdeling in jezelf. Hoe spelen oorlog en vrede, goed en fout voor jou? Hoe is wat we in de buitenwereld tegenkomen een reflectie van wat we in onszelf niet onder ogen durven zien? Grote vragen. We zijn benieuwd naar jullie antwoorden, die te lezen zullen zijn in het decembernummer.



Manon  
Miessen