
EVENWICHT

Wanneer wordt *betrokkenheid* bemoeizucht
en het *goed willen doen* perfectionisme?

Wanneer wordt *ruimte geven aan anderen* jezelf wegcijferen
en *richting geven* dominant?

Loslaten onverschilligheid en *relativeren* weglachen?

Niet weten onzekerheid en *bij jezelf blijven* egoïsme?

Afgrenzen afsluiten en *iets doen voor een ander* claimen?

Wanneer wordt *verbinding* afhankelijkheid
en *welvaart* klimaatvernietigend?

Wanneer worden *duidelijke afspraken* ketenen
en *leiding* dictatuur?

En wanneer wordt vrede een gespannen stilte
en oorlog een feit?

Het is een kwetsbaar evenwicht.

MARLEEN GHERING
