



Phoenix Opleidingen

Raiffeisenlaan 26 A
3571 TE Utrecht

Tel 030 – 271 13 83

Nieuwegracht 16
3512 LR Utrecht

Tel 030 – 238 05 47

www.phoenixopleidingen.nl
vuurvogel@phoenixopleidingen.nl

Eindredactie
Manon Miessen

Redactie
Saskia Bultman-Beele
Ton Smits
Chris Tils

Vormgeving
lawine.design

Cover
Angelique Verheij

 Phoenixopleidingen

 Phoenix-Opleidingen

Op de stroom van tradities

ODE AAN EEN LEERMEESTER

In welke traditie sta jij in je werk als begeleider? Wie beschouw je als jouw leermeesters en wat betekent dit in je werk van alledag?

Deze vragen stelden we aan jou, onze lezer, bij het verschijnen van de vorige Vuurvogel. Midden in dit thema zaten we, toen onze eigen leermeester Wibe Veenbaas dit najaar overleed. Onze dierbare Wibe, die zelf zo graag over zijn leermeesters sprak. De laatste jaren deed hij dat nog af en toe voor de trainers van Phoenix, in de avonduren, als het werk van de dag achter ons lag. Dan zat hij op zijn stoel in een kring van boeken, readers en schriftjes, waarin zijn aantekeningen van jaren de kantlijnen vulden. En dan vertelde hij over de mensen die richtingwijzers waren geweest in zijn denken over ons vak.

In het kader van het thema van dit nummer – Op de stroom van tradities – leek het ons mooi om onze lezers mee te nemen in de sfeer van die avonden met Wibe. Mirjam Broekhuizen, jarenlang kompaan van Wibe in het smeden van zijn gedachtegoed, maakte portretten van vier van zijn voorgangers, wier lessen doorklinken in het werk dat we doen en in alles wat hij ons heeft geleerd. Aan collega's van binnen en buiten Phoenix stelden we de vraag wat Wibe ons heeft nagelaten, zowel in het ambacht als in de vele boeken die hij – samen met anderen – schreef.

Met alles wat Wibe heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van ons metier, zou je bijna vergeten dat hij daarnaast een sportman was in hart en nieren. Het allerliefst wilde hij herinnerd worden als schaatser, dus dat is hoe we hem op de cover hebben afgebeeld; schaatsend in het kielzog van hen die hem zijn voorgegaan.

Vaarwel lieve Wibe



Manon
Miessen