



SPIEGEL VAN HET ZIJN

Zie in jou
de spiegel van het zijn
helder, soms beslagen.
Jouw verhaal is niet het mijne
(op het eerste gezicht).
En toch die blik
van begrijpen
met taal noch teken.
Hoe mooi
wat onuitgesproken is
wat is en ook niet
voor altijd zal blijven.

PIETER LIEDEKERKEN

 Deel dit artikel

